

# Kuipers strijdt voor koraalrif Curaçao

Van een onzer verslaggeefsters

WILLEMSTAD - Astronaut André Kuipers heeft het behoud van het koraal tot zijn nieuwe missie gemaakt.

Afgelopen week bracht Kuipers samen met journalist Jaap van Deurzen een bezoek aan het Caribisch gebied. Van Deurzen maakte hier een reportage van die gisteren werd uitgezonden in het RTL-nieuws. Kuipers en Van Deurzen namen in een mini-onderzeeër een kijkje onder het zeeoppervlak. Met de duikboot zakten zij af naar een diepte van zestig meter langs het rif aan de zuidoostkant van het eiland. Kuipers vertelt over deze ervaring onderzee: „Het is net ruimtevaart. Alsof je op een andere planeet bent. Zeker als het zo donker wordt beneden, dan wordt het heel bijzonder om hele kleine koraaltjes te zien en speciale zeesponsjes. Je hebt helemaal niet door hoe diep je gaat, voor je het weet ben je 100 of 150 meter onder het oppervlak.”

Als ambassadeur van het Wereld Natuur Fonds (WNF) wil Kuipers laten zien hoe het gesteld is met het koraal. Tijdens zijn ruimtereis maakte hij verschillende foto's van de koraalriffen en merkte op hoe erg de stand van het koraal door menselijk handelen werd aangetast. Kuipers vertelt hierover: „Je ziet ontbossing en erosie. Er stroomt heel veel troep het water in waar het koraal door aangetast kan worden. Het koraal is een broedplaats voor vissen en een miljard



Astronaut André Kuipers en journalist Jaap van Deurzen namen in een mini-onderzeeër een kijkje onder het zeeoppervlak. Met de duikboot zakten zij af naar een diepte van zestig meter langs het rif aan de zuidoostkant van Curaçao.

FOTO WNF

mensen is afhankelijk van eiwitten uit de visvangst. Dus ook voor de mensen is het belangrijk dat het koraal behouden wordt.”

Nadat de mannen weer uit de onderzeeër zijn geklommen, brengen ze een bezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie op Curaçao. Marien bioloog Kristen Warhaver vertelt hier dat de installatie momenteel niet werkt. Het rioolwater wordt opgevangen, geloosd in de baaien, die de broedkamer voor vissen en koralen zijn.

Het WNF voert momenteel

campagne voor het behoud van het koraal in het Caribisch gebied. Als het eenmaal weg is, komt het namelijk niet meer terug. Vervuiling, verzuring, overbevissing, opwarming van de aarde en massatoerisme vormen ernstige bedreigingen voor het koraalrif. Onder het motto 'We hebben geen zeeën van tijd meer' startte het Wereld Natuur Fonds een campagne voor de bescherming van 's werelds koraalriffen. Kuipers is deze week in Caribisch Nederland om de situatie van de koraalriffen ter plaatse te bekijken.

## FMA ontvangt donatie

Van een onzer verslaggevers

WILLEMSTAD - De Fundashon Maneho di Adikshon (FMA) heeft op onlangs een donatie ontvangen.

De donatie zal gebruikt worden voor de inrichting van het nieuwe onderkomen van Di-os Yudami, het inloopcentrum voor chronisch verslaafde daklozen van FMA. Tijdens een dienst op marinebasis Parera is een inzamelend gehouden en heeft de Kapelgemeenschap MB Parera gul gegeven. De opbrengst daarvan, 2.500 gulden, is nu door de vlootaalmoezener, Frans Kerklaan en Tom Van Vilsteren aangeboden aan Daniëlla Pengel en Dayanuschka Lindborg van FMA.

FMA krijgt weliswaar subsidie van de overheid, maar lang niet genoeg om ook extra activiteiten te doen voor de cliënten. Het is om die reden dat er regelmatig gebruik moet worden gemaakt van giften van goede bur-

gers en instanties. Het inloopcentrum van FMA is op 1 april verhuisd naar Pachi de Sola, het gebouw waar vroeger Kranshi gevestigd was. Het inloopcentrum aan de Concordiastraat is bijna verworden tot een chollerhuis omdat de verhuurder niets aan het onderhoud zou doen. FMA wil zijn cliënten - drugs- en alcoholverslaafde zwervers - een fatsoenlijk huis bieden en is bezig met een activiteitenprogramma.

Het geld zal gebruikt worden voor de aanschaf van meubilair voor het leslokaal dat zich in het gebouw bevindt. In dat lokaal worden trainingen gegeven aan mensen die werken in de hulpverlening, docenten en bijvoorbeeld bewakers van de gevangenis. Daarnaast wordt het lokaal gebruikt voor training van het eigen personeel, voor groepsessies met cliënten en voor teamvergaderingen van het outreachteam.



De overhandiging van de schenking in de nu nog lege zaal.

### LEZERS AAN HET WOORD

#### Aandeelhouders in optima forma

Burgers van Land Kòrsou, wij zijn aandeelhouders in optima forma. Van passief burger tot actief aandeelhouder van ons Land Kòrsou. Dat is mijn motief voor dit ingezonden artikel. Met uitzondering van de acties, die ondernomen worden door ongeruste burgers (burger in het Grieks = polites). Eigenlijk zouden we heel trots moeten zijn op het woord 'politiek'. Het komt uit het Grieks, de taal van het Nieuwe Testament:

Polis = stad, zo ook de plaats van de burgers.

Politieia = de rechten van de burgers

Politeuma = de burgerlijke regering (omvat ook het gehele civiele en sociale leven)

Politeumai = (to Theo = voor God) Ik voldoe aan de plichten die ik tegenover God en de overheid heb

Polites = burger

In deze visie zijn wij burgers

van het Land Kòrsou zeer verbonden met de politieke leiders, die wij hebben gekozen en van wie wij verwachten dat zij rekening en verantwoording afleggen over hun doen en laten.

Dus, onze regeringsleiders moeten een kristalheldere transparante politiek voeren voor ons, de 'aandeelhouders' van dit Land Kòrsou.

Maar elke keer wordt de politiek zo ondoorzichtig als maar wat. Bij elk speerpunt van de regering zien we door het bos de bomen niet meer. Zo erg dat ik de politiek van onze tijd vergelijk met vuile olie die door alle geledingen van onze samenleving kruipt, met als gevolg dat de motor telkens hapert en zelfs stopt. Alles is gebaseerd op individualisme en egoïsme met als achtergrond het uitoefenen van macht. Macht, het tegenwoord van liefde, omdat macht de mens misbruikt en uitbuit, terwijl liefde de mens bruto neemt, zoals de mens is. Deze negatieve politiek is niet meer de transparante regeerpolitiek,

zoals ooit beoogd in het democratisch bestel. De onmacht, gepaard met onwil laat in de uitoefening van de regeerpolitiek veel te wensen over. Onmacht? O ja, neem nu even de ontwikkelingen ten opzichte van alle gepensioneerden, allemaal mensen, die in hun generatie voor de opbouw van de gemeenschap gezorgd hebben. Nu schijnen zij geen stem meer te hebben in het 'kapittel' en dus worden zij belast met premies, belastingen, die deze grote bevolkingsgroep zeker niet verdiend heeft. Daar tegenover alle actieve ambtenaren; de niet transparante politieke regeerders durven deze groep niet aan te vallen, want,..... dan krijg je 'stront aan de knikker' (sorry voor deze uitdrukking). Onder leiding van Omayra Leeflang worden er rechtszaken gevoerd in de hoop deze regeerders, die de naam 'politici' in mijn optie niet verdienen naar transparantie toe te bewegen of te dwingen. Neem een ander punt. De Ge-

volmachtigde minister Marvelyne Wiels (Pueblo Soberano) bespeelt het huidige kabinet met het grootste gemak. Dat hebben we in het verleden al vaak mee gemaakt. (Ik noem dit 'omgekeerde politiek'). Nu weer op een manier alsof het Curaçao-huis op instorten zou staan. En de minister-president, die aan de leiband loopt van deze mevrouw, accepteert hiermee alle kosten, verbonden aan een totaal andere renovatie, die vele malen duurder uit zal komen. Ik verwijs naar een artikel in het Antilliaans Dagblad van zaterdag 26 april 2014. En wie worden de dupe van deze niet verantwoordelijke renovatie, goedgekeurd door de heer Asjes? Wij, de belastingbetalers, wij, die dus eigenlijk aandeelhouders in het politieke regeerbestel zijn, maar gewoonweg op alle fronten opzij geschoven worden. Wij betalen toch belastingen! De politici houden elkaar op veel fronten in een negatieve balans. Ook op het gebied van sport, sociale en

economische zaken, en ga het rijtje van bevoegdheden van de regering maar langs. De vorige regering, de eerste na het begin van het Land Kòrsou werd en wordt beticht van witwassen van gelden, waardoor ons Land naar de financiële afgrond ging en niets is gedaan om de werkelijke daders aan te pakken. Nu, de tweede regering met gigantische problemen zoals de criminaliteit met nog altijd geen transparantie over de moord op Helmin Wiels.... Nog altijd geen uitslag. Hebben we het over transparante politiek? Ik vind alles maar erg mistig!

Jan Jonkman-em, Curaçao

Ingezonden brieven geven uitsluitend de opvatting van de auteur weer. Alleen het commentaar vertolkt de mening van de krant. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren, dan wel te redigeren of in te korten.

#### Antilliaans Dagblad

Brieven (maximaal 250 woorden) voorzien van naam, adres en telefoonnummer sturen aan: Redactie Antilliaans Dagblad, Postbus 725, Willemstad, Curaçao, fax (9) 7472257  
E-mail: redactie@antilliaansdagblad.com